

Yeni İnsan Yayınevi
Ekoloji Serisi

GÜRKAN AKGÜNEŞ

1980 yılında İstanbul'da doğdu. İletişim Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2002 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. Gazetenin Haber Araştırma Servisi'nde kent ve çevre haberleri ile siyasal ve toplumsal haberlere imza attı. Hazırladığı 'Organik Tarım' yazı dizisiyle Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin 'Tarım Ödülü'ne layık görüldü. Halen gazetenin haber servisinde yönetici olarak çalışıyor, Milliyet Pazar'da da 'Bak Yeşil Yeşil' adlı köşede her hafta ekoloji yazıları yazıyor.

ORGANİK GERÇEĞİ

Gürkan AKGÜNEŞ

Yeni İnsan Yayınevi – 152
Ekoloji Serisi – 43
Organik Gerçeği
Gürkan Akgüneş
I. Baskı: Aralık 2017
ISBN: 978-975-2498-08-2
Genel Yayın Yönetmeni: Aytaç Timur
Editör: Aytaç Timur
Son Okuma: Ayşe Özden
Düzeltili: Çisel Cengiz
Dizgi: Ulaş Kantemir
Kapak Tasarımı: Gizem Güvendağ
Kapak Uyarılama: Hüseyin Varış
Kitapta kullanılan fotoğraflar Hüseyin Özdemir'in objektifindedir.
Sertifika No: 12186

Baskı: Öz Karacan Matbaacılık ve Ciltcilik. Evren Mah.
Gülbahar Cad. No:62 Bağcılar/İstanbul
Matbaa Sertifika No: 12228
Tüm hakları saklıdır. Yayıncının yazılı izni olmaksızın, tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında, hiç bir yolla çoğaltılamaz.
© Tohum Yayıncılık Turizm Reklam ve Sağlık Hizm.
San. Tic. Ltd. Şti. 2017
Altın-tepe mah. Galipbey Caddesi, Özüdoğru Sok.
No: 44/1B Küçükalyalı İstanbul
Tel: (0 216) 489 84 08 Fax: (0 216) 518 23 60
www.yeniinsanyayinevi.com
yeniinsanyayinevi@gmail.com
newhumanpublisher@yahoo.com
facebook/yeniinsanyayinevi
twitter.com/yeniinsanyayin
instagram/yeniinsanyayinevi

ORGANİK GERÇEĞİ

Gürkan AKGÜNEŞ

Kayla'ya ve yeryüzünün tüm çocuklarına...

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ: CADININ ELMASI

-11-

1. BÖLÜM: AY ŞEKERİM ORGANİK

-13-

- ORGANİK TARIMI ÇİFTÇİLER ANLATIYOR, 14
“DEĞERİ REÇETEYLE ANLAŞILACAK” - GÜRSEL TONBUL, 17
AVRUPA YEMİYOR YA BİZ? 20
“HALKIMIZA BİLE İSTEYE ZEHİRLİ ÜRÜN YEDİRİYORUZ.”
- MÜJGAN ŞENAY, 21
ZEHİR TOPRAKTA 7 YIL KALİYOR - ŞABAN BURHAN, 23
ÇORAKLAŞAN TOPRAK ORGANİKLE HAYAT BULDU
- TEKELİOĞLU KÖYÜ, 26
DÜNYA TARIM TOPRAĞI ALIYOR BİZ AVM YAPIYORUZ, 29

2. BÖLÜM: İÇİMİZDEKİLER!

-33-

- “KISIRLIĞIN ARTIŞINDA TARIM İLAÇLARININ ETKİSİ VAR” 33
HANGİ TARIM İLAÇLARINA MARUZ KALİYORUZ? 34
BAKANLIK GEÇİŞTİRİYOR, 35
SEMT PAZARLARINDAN ZEHİR ÇIKTI, 41
BİLİM İNSANLARI ANLATIYOR: RİSKLER NELER? 42
PESTİSİTLER KANSOROJEN, 43
MERCİMEKTE GLİFOSAT TEHLİKESİ, 47
GÖĞÜS KANSERİ VAKALARI ARTTI, 48
TOPRAĞI ÇORAKLAŞTIRAN GÜBRELER, 51

3. BÖLÜM : NEDEN ORGANİK?

-55-

ORGANİK DAHA MI BESLEYİCİ?	57
ETTE SÜTTE ANTİBİYOTİK RISKİ,	62
HORMONLAR CİNSİYETİ DEĞİŞTİRDİ,	65
SOFRADAKİ GDO TEHLİKESİ,	66
GDO'NUN SAĞLIĞA ETKİSİ,	75
ARI GÖRMEMİŞ BALLAR,	81
İÇİMİZDEKİ TATLI DÜŞMAN (NBS)	86
GIDA KATKI MADDELERİ,	96
SERADAKİ HORMON TEHLİKESİ,	100

4. BÖLÜM : ORGANİK ŞÜPHE

-103-

ORGANİK ÜRÜN NASIL ANLAŞILIR?	105
BAŞKA BİR ÜRETİM BİÇİMİ MÜMKÜN MÜ?	106
GÜZELLEŞİRKEN DİKKAT!	110
KORKUTAN TEKSTİL BOYALARI,	120
ORGANİK BAMBU OLMAZ,	123

GİRİŞ:

CADININ ELMASI

“Gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun...” Hipokrat’ın çağlar öncesi dile getirdiği bu söz bu kitabı özetleyecek en doğru ifade olsa gerek.

Çünkü açlığa çare olarak lanse edilen “yeşil devrim”le endüstrileşerek pakete giren gıdalar doğallığını yitirdi. Artık neredeyse her öğünde tarım ilaçları, kimyasal gübreler, katkı maddeleri, hormonlar, antibiyotikler ve GDO ile bulaşık ürünler tüketiyoruz. Soframıza gelen hemen hemen her üründe türlü hilelerle karşılaşyoruz. Zeytini zehirli tekstil boyasıyla anar olduk, balı mısır şurubuyla. Çilek yerken “hormon”dan korkar hale geldik, bebek maması alırken GDO’dan. Her gün birilerinin daha kansere yakalandığını duyduğumuz bu günlerde herkes ne yiyip ne içtiği konusunda diken üstünde. Peki tehlikenin ne kadar farkındayız?

Hekimler bile artık, doğallığını kaybeden gıdalar için kötü kalpli cadının Pamuk Prenses’e verdiği “zehirli elma” benzetmesini yapıyorken, ‘Cadı’nın tuzağına düşmemek için organik dünyanın kapılarını aralayalım dedik...

Organiğe dair tüm soruların yanıtları elinizin altında...

1. BÖLÜM

AY ŞEKERİM ORGANİK...

Son günlerin en popüler kavramı, “organik”. Organik sözcüğü, sattığını övmek isteyen herkesin dilinde. Pazardaki esnaf da ürününe “organik” diyor, köyünde yetiştirdiği domatesi yol kenarında satan teyze de. “Kimyasal gübre, tarım ilacı kullanıyor musunuz?” diye sorarsanız da cevap çoğunlukla “Kullanıyoruz.” oluyor. Artık sadece yiyecekler de değil; iç çamaşırları, oyuncaklar, deterjan, şampuan, sabunlar da organik. Şarkıcılar bile birkaç doğa unsuruna yer verdikleri klipleri için “Organik klip” diyor.



ORGANİK TARIMI ÇİFTÇİLER ANLATIYOR

Haliyle, öncelikle organiđe dair bu kafa karışıklığını gidermek gerekiyor. “Organik” aslında bir tarım sistemi. Bu sistem, gıda ürünlerinin oluşum sürecine endüstriyle birlikte katılan; tarım ilacı, suni gübre, hormon, genetiđi deđiştirilmiş(GD) tohum, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi girdileri kesinlikle reddediyor. Nedeni ise bu girdilerin insan sađlığını olumsuz etkilediđine dair arařtırmalar, bilgiler ve řüpheler. Aynı zamanda bu sistem, sürdürülebilir bir üretim için dođanın korunmasını gözetiyor. Daha fazla ürün için toprađın yok oluşunu deđil, toprađın gelecek nesillere aktarımını önemsiyor ve döngüsel bir üretim biçimini öneriyor.

Bu sistemle rafa çıkan ürünlerin gerçekten organik olup olmadığını anlamamızı sađlayan tek yöntem ise sertifikasyon. Tarım Bakanlığı'nın yetkilendirdiđi denetleme firmaları, ürünün oluşma biçimini ve içeriđini denetleyerek “Organik Ürün Sertifikası” veriyor. Bu sertifikayı taşıyan ürünlerin “organik” olduđu kabul ediliyor. “Kabul ediliyor” diyorum çünkü sertifikaya ilişkin tereddüt ve řüpheler var. Buna ilerleyen bölümlerde deđineceđiz, biz řimdilik konuyu dađıtmadan devam edelim.

Organik tarımın ana amacı toprađı, suyu, biyoçeşitliliđi ve iklimi koruyarak sađlıklı bir üretim gerçekleştirip, nesillerin sađlıklı besinler tüketmesini sađlamak. Dođal kaynaklardan yararlanılarak yapılacak üretimde dođal döngüye zarar verilmemesi önemli.

Geleneksel ve konvansiyonel olarak adlandırılan tarım biçiminde ise ürünün miktarı ve dayanıklılıđı, sađlıklı olup olmadığından daha önemli. Bu nedenle de kimyasallar devreye giriyor. Hem üretici hem de tarım sektörü zaten uzun yıllardır global kimya řirketlerinin hegemonyası altında. Ürün kaybı yaşanmasını diye tarlalarda zirai ilaç çılgınlılıđı yaşandıđı bilinen bir gerçeđ.